

Nakskov Roklubs Standerhejsning 23-3-2014

Jeg vil starte med at sige tak for indbydelsen til at komme her hos jer i dag, for at holde tale ved jeres standerhejsning.

Standerhejsning er for mig, tegnet på at der venter en fremtid foran os, hvor vi officielt tager hul på vores fritidsaktivitet på vandet, og at foråret er på vej, det har det været for mig og min familie de år, hvor vi selv sejlede på vores skønne fjord, og har oplevet standerhejsningen i sejlklubben på Hestehovedet.

Når jeg så står her i dag, i en så hæderkronet klub med 127 år på bagen, det er det vel bogstaveligt, kan jeg ikke lade være med at tænke på alle de fællesskaber, venskaber og kammeratskaber, der må være knyttet i denne lange årrække, ligeledes hvad der må have været af, op- og nedture. Alderen på jeres klub viser, at, i er en stærk klub. Virkeligheden af samfundet kan også afspejles i jeres klub, lige som den kan i alle andre klubber i vores nærområde.

Medlemmernes gennemsnitsalder bliver ikke lavere, det er en udfordring vi alle står med, men jeg har den tro på, at med de mange milliarder de skal investeres i selv samme område, vil give en positiv afsmitning på Nakskov, Nakskov Havn og på Nakskov Roklub. De næste 10 år ligger vi lige i smørhullet, og det skal vi udnytte og udnytte positivt. Alene alle de tilflyttere der kommer og skal arbejde på Femern Tunnellen de næste cirka 10 år, skal også lave noget i deres fritid. Der skal I som foreninger gå ud og vise, og tilbyde hvad I kan levere til alle disse mennesker, i deres fritid og derved er der en mulighed for at styrke jeres foreninger positivt.

Der vil alt andet lige også komme til at ske en masse i jeres ro vand. Vi hører alle pt. en masse rygter om alle de mulige nye arbejdspladser der måske kommer her, jeg er ikke i tvivl, de vil komme. Nakskov Havn ligger så tæt på Femern byggeriet, og det giver os en unik mulighed for at tiltrække nogle af alle de skibe, som der skal bruges under byggeriet. Dem skal vi få til at komme til Nakskov når de skal have udført reparationer og lignende, Nakskov skulle gerne være deres hjemhavn i den periode de er her.

Det vil selvfølgelig give jer, som roklub, nogle udfordringer, i skal ikke, som når I ror, se bagud, men fremad, ligesom resten af vores område her på Sydhavsøerne.

2014 sæsonen står for døren og i skal snart til at ro vandene i Nakskov Fjord tynde, og der er ikke noget så smukt som når man står på hestehovedet en sommer aften, og ser en af jeres både komme glidende, delvist lydløst, gennem vandet, for den kan være fyldt med GRINERE, FNISERE eller UROERE. Jeg kan forstå at uroerne er jeres unge mennesker og dem har i ikke for mange af, det har vi alle ikke, mange af dem flytter herfra når de skal uddannes, men lad os håbe at fremtiden begynder at smile positivt til os med arbejdspladser. Det vil alt andet lige også give vores unge mulighed for at have noget at komme tilbage til efter endt uddannelse.

I må være stolte over at være en del af sådan en Roklub, som når jeg læser på jeres hjemmeside, med så lavt til loftet men højt til himmelen, når I er på vandet.

Må I alle få en god sæson og pas på derude og pas godt på hinanden, endnu engang tak for at jeg må være en del af denne, speciale dag.

STANDEREN MÅ HEJSES.