

1966

# Ingen rigtig roer uden ketchup og barberskum

Traditionen tro var det kong Neptun og hans svende, der forestod dåben af Nakskov Roklubs »kaniner«. — 35 nye medlemmer i de sidste dage —

Tilskuerne lå flade af grin, og »kaninerne« hundefrøs, da kong Neptun foretog dåben af de nye medlemmer i Nakskov Roklub lørdag eftermiddag. 24 kaniner skulle under behandling af havets konge og hans svende, og det skete sandelig også efter alle kunstens regler.

Svendene fik anbragt »kaninen« på en stol, hvor man så gik i gang med at smøre ansigtet ind i barberskum for derefter at lade arme

og ben blive smurt ind i det klæbrige pølse-supplement ketchup.

Men det var såmænd ikke det værste. Det kunne selv »kaninerne« grine af, men da svendene kom frem med vandslangen med det iskolde vand, var de mange tilskuere alene om at grine. Kaninerne gav nogle gennemskingrende hyl fra sig, men blev sluttelig trøstet med en gulerod, der blev stukket i munden på dem.

Det var -u ikke alle kaninerne, der kunne skylles rene med vandslangen, så der var nogle enkelte, der blev dyppet engang i en kæmpestor balje vand, der var stillet på bådebroen.

Hele ceremonien indledtes med, at kong Neptun og hans svende kom sejlene til roklubben. De holdt en smuk tale. Traditionen blev fulgt til punkt og prikke — selv om det kostede mangan en dukkert og drivvådt tøj.

Dåbshandlingen sluttedes med en overdådig fest i klubbens lokaler om aftenen, hvor formanden, Ejner Lauesen — der var en af dem, som morede sig mest — holdt en yderst underholdende tale. -b.