

14 nat – og morgenroeres sommertogt på Nakskov Fjord



Af Ebbe Andersen

Morgenroerne har de senere år været på et 3-4 dages sommertogt. Det startede med en tur Tåsinge rundt, derefter ind på kanalerne i København, så på Guldborgsund og tilbage til Københavns kanaler og så endelig sidste år til Assens. I år skulle det så være lokalt – på Nakskov Fjord, under mottoet "Vi sætter fusserne på alle Nakskov Fjords øer".

En herlig tur

Det blev en herlig tur. Mandag d. 5. august startede vi 10 morgenroere om morgenen med at aflevere vor bagage ved postbåden for transport til Albuen, hvorefter vi roede af sted i tre 2'ere og Klaus Bøggild i sin kajak i det helt perfekte rovejr. Første mål var Munkholm, som er fjordens mindste holm og er kunstigt frembragt i forbindelse med opgravningen af den nye sejltrede i 1914-19, herfra videre til Dueholm som er lidt større. Igen i bådene og nu til Slotø, som vi alle kender. Her blev formiddagskaffen nydt og der blev taget hul på Willys kranskekager! Nu videre til nordspidsen af Vejlø, hvor det var frokosttid og så ud på den

lidt længere færd, vest om Enehøje og videre til Albuen, hvor vi ankom midt på eftermiddagen og installerede os i Lodshuset, som vi havde lejet de to næste dage.

Efter at have besigtiget faciliteterne og fundet ud af hvem der skulle sove hvor, blev bålet/grillen tændt og inden længe havde Finn gang i marinerede nakkekoteletter, store champignons, tomater og bagekartofler – herefter bananer + lidt rødvin, ja, så går sådan en aften hurtigt!

Planen måtte ændres

Tirsdag morgen måtte der laves om på dagens program. Planen var at vi skulle ro til Enehøje, hvor vi skulle mødes med fire roere fra Assens "natholdsroere", som vi havde været sammen med sidste år, og som vi havde inviteret med på vores tur. Klaus skulle ro til Nakskov om morgenen i sin kajak og så ro ud med Assensfolket i en 4'er, så vi kunne mødes på Enehøje. Men så gik det ikke. Det var blæst op, så vi kunne ikke komme i bådene, så vi blev på Albuen. Klaus tog så sin trimaran, der var sejlet ud søndag med proviant mv. og sejlede ind i den og hentede Assensfolket og resten af dagen hyggede vi os godt sammen. Frokostholdet diverterede os, ligesom Finn igen var i gang med grillen – denne gang med "rigtige" bøffer. Efter middagen havde vi hyret naturvejleder Klaus Bek, som kom om berettede om for- og nutidens Albue på sin sædvanlige levende facon. Til alt held havde blæsten lagt sig onsdag morgen, så efter pakning og morgenmad kunne armadaen af robåde afsejle i følgeskab med Klaus's trimaran mod Rommerholm – en spøgelsesø at besøge efter skarvens hærgen. Så var der noget smukkere på Enehøje med modne brombær og klart badevand og hvor Knud endnu en gang øste op med sin historiske viden.

Frokost i Langø

Nu videre til Langø, hvor Knud havde bestilt frokost i den nye havnecafé (læs herom senere i Åreplask, når det udkommer!) og som bekom alle vel. Herfra ind i Bogøvig hvor fusserne blev plantet på Smedeholm og videre til Kåreholm inden vi lige også satte fusserne på Barneholm inden ankomsten til NR ved 17 tiden.

Det blev en helt fantastisk tur i vort lokale rofarvand, hvor vi nåede ud i hjørner, hvor en del af os aldrig havde været før og vi nåede også målet med "at sætte fusserne på alle Nakskov Fjords øer" som er utrolig forskellige, ligesom vi havde et samvær der var helt i top.



Afslutningsvis lige en opremsning af deltagerne: Assens Roklub: Magne Sætra, Henning Isaksen, Helge Jacobsen og Poul Julius. NR: Hans Borchersen, Jørgen Andersen, Finn Larsen, Morten Knudsen, Otto Møller, Knud Christiansen, Henrik Stolt Rasmussen, Willy Møllgaard, Klaus Bøggild og Ebbe Andersen.