



3. årgang

maj 2015

Nr. 3

Indlæg til Åreplask sendes til Steen på grin@youmail.dk.

På knæ.

Hvem bestemmer mest i Nakskov Roklub – kassereren eller sekretæren. Her er det i hvert fald lykkedes at få kassereren på knæ...



Tur/retur.

Hvem har du været ude at ro sammen med Harly?
Jeg har været ude med Steen og Carsten – begge veje.....

Så skete det som ingen nogensinde havde troet.

Onsdag den 15 april mødte 16 GRIN-roere op til den sædvanlige onsdags roning. 16 betyder at der skal bruges 2 stk fireåres og 2 stk toåres. Men, men, men.... "Sydkajen" var væk – ikke nok med, at den var taget uden for bådordenen, det var også 5 FNIS-piger som havde taget den..... kvinder på en onsdag! Det gik ikke stille af sig. Det skortede bestemt ikke på frygtelige ord fra GRIN-roerne. Det bliver spændende at se om FNIS-pigerne nogen sinde tør møde op en onsdag igen.

Morgenroernes morgentur til Slotø.

Tilslutningen var fin, der kom to fireåres afsted. Turen til Slotø gik uden problemer, der var medbragt kaffe og rundstykker, som skulle nydes på Slotø.

Turen forløb ikke uden vanskeligheder, mandskabet fra den første båd var kommet i land og stod på flydepontonen, som lå ved siden af træbroen. I deres uhæmmede og ukontrollerede iver for at hjælpe Henrik Stolt op på flydepontonen gik det galt. De trak i Henrik's arme og ben for at hive ham op fra båden – op på flydepontonen, men der var alt for mange mennesker i den ene side af pontonen, så den krængede faretruende. I det virvar så ingen, at man var i færd med at trække Henrik ind gennem jerngelænderets to vandrette rør – altså ikke over gelænderet, men igennem gelænderet. Henriks ben kom først og han lå nærmest på ryggen. Problemet var nu at Henrik's korpus havde vanskeligt ved at komme imellem de to jernrør, så de gode råd var herefter:

1. Slip Henrik og lad ham falde ned i båden. (forslaget blev forkastet, man påregnede en større skade på båden)
2. Lad ham blive hængende i gelænderet. (så var der ekstra rundstykker til de andre)
3. Ro båden væk, for det tilfældes skyld at de ivrige hjælpere blev trætte og slap Henrik, så ville han blot falde i vandet.

Alt medens Henrik hang der i gelænderet, blev forslag 3 vedtaget. Hans og Svend Aage roede båden ind på stranden, tog sko og sokker af og gik i land. Efter noget lirken frem og tilbage kom Henrik fri af gelænderet og alle kunne nyde de indkøbte rundstykker.

Hvad kan man lære af denne oplevelse?... jo, en anden gang er det nok bedst at Henrik bliver i båden mens de andre indtager deres måltid i land.

