

Vi skal forsøge at finde den positive kurs



Tekst og foto Leif Thygesen

Jeg elsker, når det sociale i klubben fungerer, for hvis det sociale fungerer, og medlemmerne har det godt, så fungerer det sportslige også. Som nyvalgt formand vil jeg have fokus på at udstikke en kurs, der forhåbentlig kan bringe fremgang til Nakskov Roklub både i antal medlemmer og i aktivitet. Ordene kommer fra 64-årige Poul Erik Wulff-Høyer, der efter ti års pause igen er at finde på posten som Nakskov Roklubs formand. Det er en erfaren herre, der sætter sig på styrmandssædet i Nakskov Roklub. Poul Erik er indmeldt allerede i 1972, han er uddannet maskintekniker og har i flere omgange været i Nakskov Roklubs bestyrelse og har også arbejdet i kredsbestyrelsen. Poul Erik var formand fra 1992 til 2002, og senest er han blevet uddannet langdistancekaproningsdommer i 2012.

Travl formand

nakskovroklub.dk har sat den nyvalgte formand stævne i klubben en smuk - men kold - forårsdag, hvor der endnu

ligger snavset sne rundt omkring på pladsen foran roklubben, selvom der kun er få dage til standerhejsningen, og selvom den skarpe forårsol gør sit bedste for at få bugt med de sidste spor af vinteren. Den kolde vind bider i kinder og fingre, mens den travlt beskæftigede formand får ekspederet endnu et ærinde for Nakskov Roklub i sin mobiltelefon.

Det er min hue, der har slidt håret af, siger Poul Erik med et stort grin, da Signaturen fotograferer Poul Erik skråt oppe fra med fri udsigt til den skallede isse, som er en karakteristisk del af den nyvalgte formand. Det er ikke uden grund, at vittige hoveder har omdøbt det lille næs i Nakskov Fjord "Skaldehyoved" til Poul Erik.

Elsker at snakke

Poul Erik er kendt for altid at have en replik og for altid at have noget på hjerte, som han absolut må af med. Han elsker at snakke og dele sin synspunkter med andre, men det er som svarene i dette interview kommer med lidt mere eftertanke. Erfaringen har lært Poul Erik, at det en gang imellem er sundt at tænke sig om. Det er ikke fordi visionerne mangler, og der er også tænkt over, hvordan de nye planer skal føres ud i livet, men svarene kommer med ydmyghed og med det helt klare udgangspunkt: Alene kan jeg ikke udrette noget – jeg er nødt til at have klubbens medlemmer til aktivt at deltage, hvis Nakskov Roklub skal fortsætte den meget spæde fremgang, som indtraf i jubilæumssæsonen 2012.



Nye mål

Hvad er det du ikke nåede sidst du var formand, og som du nu skal have indhentet?

Jeg nåede alle de mål, jeg satte mig sidste gang, men tiden er en anden, og der er kommet større udfordringer i ledelsesarbejdet, siden jeg sidst var formand. Jeg har sagt ja til formandsposten, fordi jeg gerne vil lave et stykke arbejde for klubben, og fordi jeg har tid. Jeg har prøvet andre frivillige jobs, men kan mærke, at mit hjerte slår mest for Nakskov Roklub, og jeg føler stadig, at jeg har noget at give klubben. Jeg går ind til arbejdet med entusiasme, optimisme og glæde. Jo, jeg kan godt

blive sur indvendig, især hvis der er nogen, der har lovet at lave noget og så svigter, men mit udgangspunkt er altid positivt.



Nye udvalg

Hvis vi skal have klubben til at fungere optimalt, skal vi finde alle de skjulte reserver og ressourcer frem, der vitterligt findes hos medlemmerne. Derfor vil jeg arbejde for at få nedsat nogle udvalg, som kan løfte opgaverne, og som kan være med til at sikre klubånden og klubfølelsen. Man skal ikke bare gå til roning, man skal være *roer* i Nakskov Roklub. For at sikre den udvikling, er det måske en god ide at se på de traditioner vi faktisk har, men som er gået lidt i glemmebogen. Kanindåben er et godt eksempel på et arrangement, som kan samle klubben, og som kan være med til at skabe et bedre klubliv i Nakskov Roklub. Det er en sjov og god måde at byde nye medlemmer velkommen i fællesskabet på.

Mere åbenhed

Fra bestyrelsens side vil vi gøre vores for at skabe den rette ånd og stemning i klubben. Jeg vil arbejde for mere åbenhed. Referater fra bestyrelsesmøderne vil for fremtiden blive offentliggjort på hjemmesiden, og vi vil som minimum afholde to medlemsmøder om året, hvor vi sammen kan drøfte klubbens ve og vel. Og vi håber så, at åbenhed og medindflydelse vil være med til at skabe den rette ånd, hvor det enkelte medlem føler, at Nakskov Roklub er *min* klub.

Flere medlemmer og en styrket kajakafdeling

Hvilke områder vil du konkret sætte ind på?

For det første vil jeg prøve at skaffe flere nye medlemmer ved et samarbejde med for eksempel de lokale efterskoler. Jeg vil også i samarbejde med bestyrelsen og andre prøve at få styrket vores kajakafdeling. Jeg tror, at der ligger et skjult potentiale af nye medlemmer i kajakafdelingen. Nakskov Fjord er som skabt til roning - herunder kajakroning - og flere medlemmer i kajakafdelingen vil også skabe større aktivitet i klubben. Kajakafdelingen skal markedsføres bedre - i det hele taget skal vi gøre noget mere ud af markedsføring af klubben som helhed med for eksempel en flyer, der bliver delt ud i boligområder mv.



Flere yngre medlemmer

For det andet skal vi se om vi kan få aldersgennemsnittet i klubben ned. I Nakskov Roklub har de fleste medlemmer stor livserfaring, og det kan være godt nok, men vi savner i den grad nogle yngre medlemmer. Her har vi en stor udfordring med at finde en ungdomsleder, der kan være igangsætter, så ungdomsafdelingen igen kan være en afdeling, der i det store hele er selvhjulpnen. En god ungdomsafdeling er en afdeling, der selv sørger for arrangementer og er selvsupplerende, sådan som det var tidligere. Og skulle der endelig være nogen af de unge mennesker, der har lyst til at prøve kræfter med kaproning, så er jeg heller ikke bange for det. Jeg brænder for kaproning, men selvfølgelig skal ønsket om at ro kaproning være til stede hos medlemmerne, ellers bliver det ikke til noget. En ungdomsafdeling og kaproning, det kan måske lyde som vilde planer og drømme - og jo, jeg er godt klar over, at Nakskov er ramt af et vigende indbyggertal, men det kan ikke nytte noget at give op på forhånd. Vi må kæmpe lidt mere for at skaffe yngre medlemmer til klubben, herunder meget gerne en ny energisk ungdomsleder.

Økonomien kan altid bedres

For det tredje skal vi se om vi kan forbedre klubbens økonomi. Det er ikke fordi økonomien er dår-



lig som sådan, men det er tankevækkende, at de faste indtægter ikke dækker de faste udgifter. Vi er afhængige af indtægterne fra Lollands Havørn, grillarrangementer mv. Disse indtægter skulle gerne være indtægter, vi kunne bruge til opsparing til en båd. Men det problem vil jo automatisk blive løst, hvis vi bliver flere til at betale kontingent. Apropos kontingent så er jeg ikke så bange for, at det er en skrue, som vi måske skal til at stille lidt mere på. Jeg er ikke så bange for kontingentstigninger, men den diskussion må vi tage på generalforsamlingen. At skaffe flere medlemmer har høj prioritet i det kommende arbejde. Vi skal blandt andet sørge for at vores kaproning Lollands Havørn fortsat skaffer klubben positiv omtale – ja, Lollands Havørn er vel i virkeligheden et gode for hele Lolland Kommune, hvor vi har fået sat Nakskov på landkortet for noget positivt. Endelig har jeg tænkt på, at vi til vinter skal prøve at starte et decideret rospinningshold. Rospinning er roning

i maskiner til musik og er blevet meget populært, men det vil nok kræve investering i et par roergometre mere.

Sammenlægning med NS Roklub

Hvorfor fusionerer de to roklubber i Nakskov ikke?

På sigt er der ingen tvivl om, at man bør arbejde for en sammenlægning. Men lige nu vil der være meget store økonomiske udfordringer, hvis vi skulle bygge et nyt stort moderne klubhus til den fusionerede klub - og hvor skulle dette nye klubhus så placeres? Der er også andre knaster, der skal klares. Hvad skal den nye klub hedde? For mig er der kun et svar: Nakskov Roklub, men det er velkendt, at der er andre med en anden holdning. Men jeg vil række hånden ud til samarbejde og håber, at det må blive mere almindeligt, at vi kommer mere hos hinanden. Det er vejen frem, hvis vi skal fusionere. I gamle dage havde vi jo - i det store hele - delt roningen, så NS Roklub stod for kaproningen og Nakskov Roklub for motionsroningen. Og selvom NS Roklub nu har opgraderet med nye både, herunder inriggere, og er begyndt at markedsføre klubben som en romotionsklub, så ser jeg ikke NS Roklub som en konkurrent, men som en samarbejdspartner.

Velforberedt til sæsonen

Poul Erik har fået talt sig varm, og der er liv i øjnene og en positiv klang i stemmen. Den nyvalgte formand møder i øvrigt sportsligt velforberedt op til rosæsonen. Cirka 650 kilometer i roergometret er det blevet til, og undervejs er der røget adskillige kilo. Svømmeprøven er aflagt, og Poul Erik glæder sig til at komme på vandet for selv at være med til at øge roaktiviteten i Nakskov Roklub.

Interviewet er slut og Poul Erik rejser sig fra bordet og haster videre for at få trykt programmet til den kommende standerhejsning - et program, hvor han i første omgang har fået skrevet 7. april 2012 som dato. Med et lille selvironisk grin fortæller Poul Erik om den bagudskuende fejl, men med en positiv indstilling, engagement og tro på fremtiden ser Poul Erik fremad og håber, at nye initiativer og gode gamle traditioner igen kan bringe fremgang for Nakskov Roklub.



Arkivfoto ukendt fotograf